



**namen
blijven**

**Viering Allerzielen
St. Stephanuskerk - Meppel
2 november 2021**

Openingslied: In rouw en eerbied

In rouw, in eerbied, zie ons hier bijeen,
Om troost, om kracht Heer, om geloof verlegen,
Een mens, die dierbaar was, ging van ons heen,
Maar goede God, U gaf hen toch Uw zegen?
Leven bij U, toch zijn wij niet alleen,
Hun liefde komen wij opnieuw weer tegen.

Hun leven was voor ons de moeite waard,
Hun wijze woorden zullen niet verwaaien.
Hun kracht en sterkte ligt in onze aard,
Wij allen oogsten wat zij wisten zaaien.
Hun glimlach wordt in ieders hart bewaard,
Zij zullen in gedachten ons toezwaaien.

Hun leven werd gevoed door hemels brood,
Bij lief, maar ook als leed hen overmande.
God, hun vertrouwen in u was zo groot,
Laat hen nu veilig in uw haven landen.
U bent de levende, U kent geen dood,
draag hen voor eeuwig, Schepper, in uw handen.

Kruisteken en begroeting

Woord van welkom

Gedachtenismoment

Elk mensenleven is een afwisseling van licht en donker,
maar ook van goede dagen en minder goede dagen.
Dagen dat je je gelukkig voelt en dagen dat er donkere
schaduwen over je leven hangen.
Niemand zoekt het, het komt vanzelf, het komt ongewenst.

Elk leven begint met de dag dat je het levenslicht ziet
en elk leven eindigt op het moment dat je de ogen voorgoed
sluit.

Toch droomt de mens van een nieuwe dageraad na de dood,
van nieuw licht als de nacht gevallen is.

Als teken van die hoop is de paaskaars ontstoken,
het licht van Jezus dat gedooft werd in zijn dood,
maar op Paasmorgen weer doorbrak.

Als een mens sterft, na een lang of kort leven,
dan bidden we om eeuwig licht, om Gods licht.

Ook voor hen die het afgelopen jaar in onze gemeenschap
zijn overleden, willen we vandaag bidden om Licht.

Lied: Als alles duister is ...

*Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur
Dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur*

Antonia Gerda Withaar-Schreurs

Overleden op 23 september 2020 in de leeftijd van 77 jaar.

Jantje Bouma

Overleden op 2 november 2020 in de leeftijd van 92 jaar.

Als alles duister is

Andreas Antonius Adrianus Kouters

Overleden op 27 december 2020 in de leeftijd van 87 jaar.

Wallentina Johanna Silvia Westerveen – Van der Hark

Overleden op 8 april 2021 in de leeftijd van 86 jaar

Als alles duister is

Diny van Bommel-Christiaans

Overleden 18 juni 2021 in de leeftijd van 90 jaar.

Heinz Otto Weidemann

Overleden op 5 september 2021 in de leeftijd van 87 jaar.

Hermína van den Hurk-van Dinteren

Overleden op 22 september 2021 in de leeftijd van 99 jaar.

Als alles duister is

Nu steken de misdienaars, namens ons allen, de kaarsjes aan voor onze overledenen.

Wij hopen op deze manier, dat u zich verbonden kunt voelen met allen die u zo bijzonder dierbaar waren.

Tijdens het aansteken van de kaarsjes: Lied aan het licht

Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.

Dat ik niet uitval, dat wij allen zo
zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of
ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,

Lied: Koester de namen

Koester de namen die wij hier gedenken:
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.
Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,
zegen ons allen met het licht van uw ogen!
Zie met ontferming naar onze aarde
Houd in uw hoede wie haar bewonen.
Houd ons omsloten thuis in uw zegen. (2x)

Schuldbelijdenis

Lied: Heer ontferm U

Eerste lezing

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes (21.1 - 21.5)

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet meer. En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, van God uit de hemel neerdalen, gereed als een bruid die zich voor haar man heeft getooid. Toen hoorde ik een machtige stem die riep van de troon: "Zie hier Gods woning onder de mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn, en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn. En Hij zal alle tranen van hun ogen

afwissen, en de dood zal niet meer zijn; geen rouw, geen geweend, geen pijn zal er zijn, want al het oude is voorbij.” En Hij die op de troon is gezeten, sprak: “Zie, Ik maak alles nieuw.”

Woord van de Heer - *Wij danken God.*

Tussenzang: Psalm 23 (2)

Refrein:

*Mijn herder is de Heer,
het zal mij nooit aan iets ontbreken.
Mijn herder is de Heer,
het zal mij nooit aan iets ontbreken.*

Hij brengt mij in een oase van groen,
daar strek ik mij uit aan de rand van het water,
daar is het goed rusten.

Refrein:

Ik kom weer tot leven, dan trekken wij verder,
vertrouwde wegen, Hij voor mij uit,
want God is zijn naam.

Refrein:

Al moet ik het duister in van de dood,
ik ben niet angstig, U bent toch bij me,
onder uw hoede durf ik het aan.

Refrein:

Gij nodigt mij aan uw eigen tafel,
en allen die tegen mij zijn
moeten het aanzien: dat Gij mij bedient,
dat Gij mij zalft, mijn huid en mijn haren,
dat Gij mijn beker vult tot aan de rand.

Refrein:

Overall komen geluk en genade
mij tegemoet mijn leven lang,
en altijd kom ik terug in het huis van de Heer,
tot in lengte van dagen.

Refrein:

Lied: Halleluia

Evangelie

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens
Johannes, 6, 37-40

In die tijd
richtte Jezus het woord tot de menigte en zei:
'Al wat de Vader Mij geeft,
zal tot Mij komen,
en wie tot Mij komt,
zal Ik niet buitenwerpen.
'Ik ben immers uit de hemel neergedaald,
niet om mijn eigen wil te doen
maar de wil van Hem die Mij gezonden heeft,
dat Ik niets van wat Hij Mij gegeven heeft
verloren laat gaan,
maar het doe opstaan op de laatste dag.
'Dit is de wil van mijn Vader,
dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft,
eeuwig leven bezit;
en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.'

Woord van de Heer - *Wij danken God*

Acclamatie: Ik ben de verrijzenis

Ik ben de Verrijzenis en het leven:
Wie in Mij gelooft zal leven in eeuwigheid.

Preek

Voorbeden

Acclamatie: Kom adem ons open

Barmhartige God, u bent ons altijd trouw zowel in ons leven als bij de dood.
Wij bidden U:

Voor allen die verdriet hebben om het verlies van een dierbare,
een echtgenoot, een kind, een ouder, een vriend;
dat zij hun levenskracht hervinden en blijven geloven in het leven,
dat zij begrip mogen ervaren in hun medemensen.
Laat ons zingend bidden...

Kom, adem ons open, kom, adem ons open, adem ons open.

Voor allen die moeten leven onder doodsbedreiging:
soldaten aan het front, onschuldigen in oorlogslanden,
slachtoffers van hongersnood, gemartelden, gevangenen en vluchtelingen.
Wees hen genadig Heer en reik hen uw hand.
Laat ons zingend bidden...

Kom, adem ons open, kom, adem ons open, adem ons open.

Voor allen die werkzaam zijn in stervensbegeleiding:
beroepskrachten en vrijwilligers, mensen die omzien naar
anderen die met de dood worden geconfronteerd;
dat zij hun werk mogen volhouden in vertrouwen op U die hen
zegt.

Laat ons zingend bidden...

Kom, adem ons open, kom, adem ons open, adem ons open.

Voor allen die naamloos en vergeten zijn, dat hun naam bij U
voor eeuwig geborgen mag zijn, omdat ook hun namen staan
opgetekend in de palm van uw hand. Dat zij zich mogen
koesteren in uw licht.

Laat ons zingend bidden...

Kom, adem ons open, kom, adem ons open, adem ons open.

Intenties en stil gebed

Laat ons zingend bidden...

Kom, adem ons open, kom, adem ons open, adem ons open.

Goede God, U bent een God die redt.
Moge dit besef ons sterken in ons verdriet om de dood
van een dierbare en ons vertrouwen geven,
vandaag en tot in eeuwigheid.

Amen

Collecte

Klaarmaken van de tafel

Lied: Klankresten

Klankresten van een onvoltooid verhaal,
Steen-lettergrepen, sporen in woestijnzand,
Lichtwoorden, ooit ontvangen, maar van wie -
Hij zal niet slapen, Israëls behoeder.

Dienst van de tafel

Prefatie van de overledenen

De Heer zij met u.

allen: En met uw geest.

Verheft uw hart.

allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.

Heilige Vader, machtige eeuwige God,
om recht te doen aan uw heerlijkheid,
om heil en genezing te vinden
zullen wij U danken,
altijd en overal
door Christus onze Heer.

Want Hij die uit de dood is opgestaan,
Hij is het licht der wereld, onze enige hoop;
in onze angst, omdat wij moeten sterven,
troost ons uw belofte
dat wij eens onsterfelijk zullen zijn met Hem.
Gij neemt het leven, God, niet van ons af,
Gij maakt het nieuw,
dat geloven wij op uw woord;
en als ons aardse huis, ons lichaam, afgebroken wordt,
heeft Jezus al een plaats voor ons bereid
in uw huis, om daar voorgoed te wonen.

Daarom, met alle engelen, machten en krachten,
met allen die staan voor uw troon,
loven en aanbidden wij U
en zingen U toe met de woorden:

Heilig

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid.
Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat
zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus
onze Heer.

Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam,
nam Hij het brood sprak, de dankzegging uit, brak het en gaf
het zijn leerlingen met deze woorden:
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat
voor u gegeven wordt.

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de
dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden:
Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker
van het nieuwe altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed dat voor
u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

**Allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
Wij belijden tot Gij wederkeert,
Dat Gij verrezet zijn.**

Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het
levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij
ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige
dienst te verrichten.

Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus en wij smeken U dat wij door de heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde.

Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met N., onze paus, en N., onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten.

Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat.

Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de apostelen en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtige te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus uw Zoon.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen

Onze Vader: *gezongen*

Vredeswens

Lam Gods

Communielied: Tussen de tijd

Tussen de tijd in woorden en gebroken zinnen
klinkt zacht in mij aanhoudend door mijn botten heen
tot in het diepste ruggenmerg en daar nog boven
een zin van ragfijn draad omspoeld ik zal er zijn

Op zilte toon is deze naam vanuit mijn binnen
verwarmd, omhuld, gekoesterd en door mij bevraagd,
dan weer ontkend, als was het allemaal gelogen
aan het geweten weer ontsnapt los, vogel vrij

Dan zie ik jou in flarden en in volle zinnen
diep koningsblauw daar in de verte bij de einder
lopend op blote voeten en door water,
zo zoek ik mij een weg naar jou ik zal er zijn

Slotgebed

Mededelingen

Zegen

Slotlied: Als God ons thuisbrengt

Refrein:

*Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap
dat zal een droom zijn (2x).*

Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.
Dan zegt de wereld: 'Hun God doet wonderen'.
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden,
Gij onze vreugde.

Refrein:

Breng ons dan thuis, keer ons tot leven,
zoals rivieren in de woestijn
die, als de regen valt, opnieuw gaat stromen.

Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde.
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
Zingende keert hij terug met zijn schoven.

Refrein:

Ter overdenking

Vasthouden en loslaten

*We zijn geroepen om te leven, en ja,
ook allemaal geroepen om te sterven.
Ik zag jou en mijn vader gaan
om een vriend vaarwel te zeggen.
Ik zag hoe je mijn vaders hand nam
Hoe had het anders kunnen zijn?
Het tedere vasthouden
helpt om los te laten.*

*Want wanneer we onze broosheid ervaren,
wat kunnen we anders doen dan antwoord geven?
En elkaar de hand reiken
en voelen wat ons samenbindt?
Want wanneer we wat boven ons is raken
en ook alle diepte onder ons,
dan raken we aan de levensader van de liefde;
Vast houdend én los latend.*

*Malcolm Guite
(uit: van Drie Engelen tot Driekoningen)*

De collecte van vandaag is bestemd voor het onderhoud
van de begraafplaats Hesselingen.

U kunt deelnemen aan de collecte door uw bijdrage over te
maken naar
NL 89 RABO 0371875889
t.n.v. RK parochie heilige Drie-eenheid, Meppel