

De belofte van de wijnstok



zondag 2 mei 2021
Parochie Heilige Drie-eenheid
St.Stephanuskerk
Meppel

Woord- & Communieviering
D.O.L.P.

Openingslied: Een mens te zijn op aarde

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd
is leven van genade buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden die opgeschreven staan
en net als Jezus worden die 't ons heeft voorgedaan.

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
is komen uit het water en staan in de woestijn,
gen God onder de goden, geen engel en geen dier,
een levende, een dode, een mens in wind en vuur.

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd
dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten, de honger en de dorst,
de vragen en de angsten, de kommer en de koorts.

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd
dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt,
de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde de duivel wederstaan.

Welkom en begroeting

Inleiding

Gebed om vergeving

Vergeving vragen is je heel klein voelen,
diep besef krijgen van wie je maar bent,
maar even diep vertrouwen
dat ondanks alles Iemand van je houdt.

Bidden wij onze goede God om vergeving
om elk hard woord dat beter niet gesproken werd;

om ieder vooroordeel, om achterdocht en wantrouwen.
Om wrok en bittere gevoelens,
die wij diep in ons lieten voortwoekeren,
waardoor wij verder van elkaar zijn komen te staan.

Heer, ontferm u over ons.

Om het kwaad dat in en om ons heen
wordt goedgepraat of doodgezwegen,
om de eigen schuld
die anderen wordt aangewreven.
Om de onmacht onze kwetsbaarheid toe te geven.

Christus, ontferm U over ons.

Omdat wij niet bij machte zijn om eigen ongelijk toe te geven
en eerlijk en gemeend te vragen om vergeving.
Omdat wij niet bij machte zijn om even eerlijk en gemeend
het kwaad van anderen te vergeven

Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen, onze zonden
vergeven en ons geleiden naar het eeuwige leven.

Amen

Lofzang: Zingt van de Vader

Zingt van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wilt zijn naam bezingen:
houdt Hem in ere!

Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luistert naar Hem het woord van alzo hoge:
houdt Hem in ere!

Zingt van de Geest, adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houdt Hem in ere!

Openingsgebed

Opening van de Schriften

Eerste lezing: uit de Handelingen van de apostelen 9,26-31

Toen Paulus terug was in Jeruzalem, wilde hij zich aansluiten bij de leerlingen, maar die waren bang voor hem, omdat ze niet geloofden dat ook hij een leerling was geworden.

Barnabas nam hem echter onder zijn hoede en bracht hem naar de apostelen, aan wie hij vertelde dat Saulus onderweg de Heer had gezien, dat hij met Hem had gesproken en dat hij in Damascus vrijmoedig de naam van Jezus had verkondigd.

Saulus liep nu openlijk met de apostelen in Jeruzalem rond en verkondigde vrijmoedig de naam van de Heer.

Hij ging in debat met de Griekstalige Joden, maar die beraamden een aanslag op zijn leven.

Toen de broeders dat te weten kwamen, brachten ze hem naar Caesarea en stuurden hem van daar naar Tarsus.

In heel Judea en Galilea en Samaria leefde de gemeente in vrede en kwam tot bloei.

De gelovigen leefden in ontzag voor de Heer,

En dankzij de bijstand van de heilige Geest nam hun aantal steeds meer toe.

Woord van de Heer.

Wij danken God

Tussenzang: Mijn God zijt Gij, U wil ik danken

Mijn God zijt Gij, U wil ik danken,
mijn God, U in de hoogte steken.
Ik spreek U uit, ik noem uw Naam,
zowaar als ik leef.

Mijn God zijt Gij, U wil ik danken,
zowaar als ik leef.

Ik was gevangen en riep: God.
En Hij heeft mij geantwoord.
Hij heeft mij de ruimte gegeven,
Hij komt voor mij op als een vriend.

Mijn God zijt Gij, U wil ik danken,
zowaar als ik leef.

Beter te schuilen bij God
dan te vertrouwen op mensen.
Beter te schuilen bij God
dan te vertrouwen op macht.

Mijn God zijt Gij, U wil ik danken,
zowaar als ik leef

Ik was geslagen, maar God
heeft mij overeind geholpen.
Ik zal niet sterven, ik zal
leven, Hij tilt mij op.

Mijn God zijt Gij, U wil ik danken,
mijn God, U in de hoogte steken.
Ik spreek U uit, ik noem uw Naam,
zowaar als ik leef.

Mijn God zijt Gij, U wil ik danken,
zowaar als ik leef.

Tweede lezing: uit de eerste brief van Johannes 3,18-24

Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.

Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan.

En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, Hij weet alles. Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van Hem wat we maar vragen, omdat we ons aan Zijn geboden houden en doen wat Hij wil.

Dit is Zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals Hij ons heeft opgedragen. Wie zich aan Zijn geboden houdt, blijft in God, en God blijft in hem. Dat Hij in ons blijft, weten we door de Geest die Hij ons heeft gegeven.

Woord van de Heer.

Wij danken God.

Tussenzang: Halleluja

Halleluja, halleluja!

Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van ieder woord dat komt uit de mond van God.

Halleluja, halleluja!

Evangelielezing: volgens Johannes 15,1-8

Jezus sprak: 'Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vruchten dragen. Zo kunnen jullie geen vruchten dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.'

Woord van de Heer. *Wij danken God.*

Acclamatie: U komt de lof toe

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Overweging

Geloofsbelijdenis

*Ik geloof in God de Vader
die van me houdt als van Zijn kind.
Die me vrij laat kiezen maar toch graag ziet
dat ik meehelp aan de uitbouw van Zijn wereld.*

*Ik geloof in Jezus Christus
die Gods gelaat steeds zichtbaar maakt.
Die de Vader handen en voeten geeft,
die ons vrij maakt en oproept ten leven.*

*Ik geloof in de Geest zo vurig,
die de kracht en moed aan allen geeft.
Die de kleine mens van harte optilt
en de kracht schenkt het leven verder uit te bouwen.*

*Ik geloof in een kring van mensen
die werken aan die droom van God.
Die je voeren doorheen twijfel en angst
en een stukje hemel brengen op aarde*

Amen

Voorbeden

acclamatie

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Aankondiging collecte

Plaatsen van het heilig Brood op de altaar

Tafellied: Ik ben de wijnstok (GVL 621)

Ik ben de wijnstok, mijn Vader de wijngaardenier;
gij zijt de ranken, dus blijft in Mij,
Ik blijf in u, dan vindt Hij vruchten hier.
Zingt voor de Vader, de wijngaardenier,
dus blijft in Mij, Ik blijf in u,
dan vindt Hij vruchten hier.

Ranken onvruchtbaar die snijdt Hij af, die werpt Hij weg;
Zij moeten branden. Dus blijft in Mij,
Ik blijf in u, -'t is waarheid wat Ik zeg.
Zingt voor de Zoon, want zijn woord is uw weg.
Dus blijft in Mij, Ik blijf in u,
't Is waarheid wat Ik zeg.

Laat dan mijn woorden uw waarheid en uw leven zijn;
Blijft in mijn liefde, zoals Ik in De Vader blijf
gij zult vol vreugde zijn.
Bidt om de Geest, om het brood en de wijn,
En al wat gij de Vader vraagt,
zal u gegeven zijn.

Communiegebed

Eeuwige God, herder van mensen,
U roept ons keer op keer,
om te handelen in naam van Jezus.
In Zijn leven heeft Hij laten zien
hoe U er voor ons wilt zijn.

Mijn God bent U, U wil ik danken, zowaar als ik leef.

Tot Uw kinderen hebt U ons geroepen,
niet uit op eigenbelang
maar met zorg voor de zwaksten:
de lamgeslagen mensen die niet verder kunnen,
de blind geworden en verbitterde mensen,
die mogen ontdekken dat U niet ver weg bent,
Maar levend onder ons.

Mijn God bent U, U wil ik danken, zowaar als ik leef.

Zoals Uw Zoon rondging over de aarde,
als een herder voor allen die Hij tegenkwam,
zo vraagt Hij ons te doen.
Hij maakte geen onderscheid in eigen of vreemd,
vroeg allen te luisteren naar Zijn stem,
want zo zal het één volk zijn.
Daarvoor heeft Hij Zijn leven gegeven
in het besef dat niemand het Hem af kan nemen,
omdat Hij deelde in Uw liefde.

Mijn God bent U, U wil ik danken, zowaar als ik leef.

In die Geest gaan wij het brood delen
om te weten dat wij ten diepste
ons leven delen met velen:
allen kinderen van God.

Mijn God bent U, U wil ik danken, zowaar als ik leef

Onze Vader

Opdat Hij ons hart moge openen, zodat wij voor elkaar als
dagelijks brood kunnen zijn, bidden wij tot God:

*Onze Vader die in de hemel zijt;
Uw naam worde geheiligd;
Uw rijk kome;
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.*

Leer ons opnieuw beginnen, Vader,
met onszelf, met de anderen
en vooral ook met U.

Geef ons een groot geloof in de kracht van kleine dingen,
maak van ons doorgevers van uw warme mensenliefde.

Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien naar
de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon.

*Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen*

Vredewens

Uitnodiging tot de communie

Lied na de communie: Tot U ben Ik gezonden

Hij ging van stad tot stad, hij sprak:

"tot u ben ik gezonden"

Voor zieken en gewonden

had hij een woord, een onderdak.

Alles heeft hij welgedaan.
Tot wie zou ik anders gaan.

Hij gaf aan blinden het gezicht,

De nacht heeft Hij verdreven,

Gaf doden weer het leven,

Waar Hij voorbijging werd het licht.

Alles heeft hij welgedaan.
Tot wie zou ik anders gaan.

Daags voordat Hij gestorven is
heeft Hij het brood genomen:
"Hiertoe ben ik gekomen,
doet dit tot mijn gedachtenis,"

Alles heeft hij welgedaan.
Tot wie zou ik anders gaan.

En alwie Jezus' naam belijdt
zal wonderen verrichten
en als een lamp verlichten
de lange gang van onze tijd.

Slotgebed

Mededelingen

Zegenbede

Slotlied: Dankt, dankt nu allen God

Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Uw gift voor de collecte kunt u overmaken op:

St.Stephanus Meppel:
NL 89 RABO 0371875889
t.n.v. RK parochie heilige Drie-eenheid, Meppel

OLV Visitatie Hoogeveen:
NL 83 ABNA 0475142314 t.n.v. RK Kerkbestuur

Sint Willibrord Beilen:
NL 06 RABO 0121574121
t.n.v. penningmeester Vicarie Sint Willibrord Beilen

Via de GIVT-app
zie website, parochieblad en/of folder over GIVT-app