

Evacuatie

Op het einde van WO II werd hier in de dorpen van midden Limburg hevig gevochten met zware beschietingen. In het Oosten, waren de Duitsers actief en in het Westen van de Maas zaten de geallieerden. Het dorp Swalmen lag in de vuurlinie. Bijna alle inwoners van steden en dorpen werden verplicht, te evacueren naar het Noorden van Nederland.

Begin januari 1945 moesten ook mijn ouders, met 4 zonen, naar Drenthe, ze werden ondergebracht bij de familie Haarsma in Wapse. Bovendien was mijn moeder hoog zwanger.

Als vijfde zoon werd ik op 20 mei 1945 in het Diaconessen ziekenhuis te Meppel geboren en op 23 mei ben ik gedoopt in de toenmalige St.Stephanuskerk aan het Zuideinde.

Jammer dat deze kerk in 1965 door brand is verwoest.

Een van mijn hobby's is, gebouwen die voor mij een bepaalde betekenis hebben; met behulp van foto's, na te bouwen. Het materiaal wat ik hiervoor gebruik zijn houten ijs, en roerstokjes.

In het jaar 1999 liepen mijn vrouw Tiny en ik onze eerste "Drents Friese Woud" Wandel vierdaagse te Diever. Afgelopen maand mei, liepen wij deze voor de 15' keer.

Foto's, van toen de kerk in brand stond, (augustus 1965), kreeg ik van Stichting 'Oud Meppel' toegestuurd.

Met 'bouwen' kon ik beginnen en na ongeveer 100 uur knippen, zagen en plakken is dit kerkje, (zie foto's), het resultaat.

Als wij met Kerstmis "Ons Kerstdorp" opbouwen, komt de St.Stephanuskerk, onder de kribbe, in het midden van het geheel te staan.

Loek en Tiny Bisschops
Swalmen (L)