

‘Ik had dorst en gij hebt mij te drinken gegeven’.

Vanaf 10 februari jl. hebben we als kerkgemeenschap de mogelijkheid gehad onze gevoelens/ideeën en wijsheden op de deuren van barmhartigheid te plakken. Daar is ruimschoots gehoor aan gegeven. We hebben hier niet de ruimte om alles weer te geven, maar enkele reacties willen we u niet onthouden.

In de categorie ‘spreuken en wijsheden’:

Water leeft

Water bij de wijn doen

Water is altijd anders net als wij

Water jij bent geweldig, door jou krijg ik een kans, om te leven en groeien. Jij geeft alles nieuwe glans

Water is krachtig en machtig het belangrijkste element. Voor alles en iedereen onmisbaar.

Water is mooi en water is er voor iedereen en water wil er voor iedereen zijn.

In de categorie ‘praktische tips’:

1x per dag met de hand afwassen

Waterkoker niet voller vullen dan nodig en eventueel te veel in de gieter voor de planten

Zwemplassen en ijsvijvers uitgraven en daarbij het milieu weer in evenwicht brengen, met als resultaat een schoner milieu

Als parochie proberen we ook duurzaam om te gaan met water. Het doopwater wordt na de doop bij het water in het watervat achter in de kerk gevoegd.

Tenslotte, we kennen allemaal het verhaal van de Samaritaanse vrouw die bij de put kwam. Jezus was daar ook en vroeg haar wat te drinken. De vrouw vond dat vreemd. De meeste joden gaan niet met Samaritanen om. Jezus zegt: ‘Als je wist wie het is die je iets te drinken vraagt, zou je hem vragen en hij zou je levengvend water geven.’ ‘Meneer’, zegt de vrouw, ‘de put is diep en u hebt niet eens een emmer. Waar wilt u dat levengvende water vandaan halen?’ ‘Als je water uit deze bron drinkt, zul je weer dorst krijgen’, zegt Jezus. ‘Maar het water dat Ik zal geven, kan iemand eeuwig leven geven.’

Water bron van leven, de bron van barmhartigheid?