

Uitnodiging Allerheiligen/Allerzielen 2015



Met Allerheiligen denken we aan al die heiligen die ons in geloof zijn voorgedaan en ons nog steeds tot voorbeeld zijn.

Met Allerzielen denken wij aan hen die gestorven zijn en misschien wel heilig zijn geworden in ons eigen hart.

Het verlies van een dierbare door de dood laat diepe sporen achter in een mensenleven. Na zo'n verlies is vaak nog dagelijks de pijn en het gemis te voelen.

Juist in deze periode van het jaar als de bladeren vallen, de natuur in rust gaat en het daglicht mindert willen wij ons verbinden met al die mensen die ons zijn voorgedaan en waarvan wij bidden dat zij mogen leven in Gods Liefde en Licht.

In onze parochie willen wij hier op **zondag 1 november** op verschillende manieren bij stilstaan.

In de kerk om 10.00 uur

Tijdens de viering willen wij alle mensen gedenken, van wie wij sinds november 2014 vanuit onze gemeenschap afscheid hebben genomen. Hun namen worden in de viering genoemd en er wordt een lichtje voor hen ontstoken. Maar we zullen ook alle andere overledenen in stilte gedenken. Iedereen die dat wil, kan ook voor hen een kaarsje aansteken.

Na afloop van de viering is er voor iedereen gelegenheid om nog een kopje koffie, thee of limonade te drinken en elkaar te ontmoeten.

Tijdens het koffiedrinken is er een kleine boekenmarkt en kunt u daarnaast weer gerarduskalenders en adventskaarsen kopen

Op de begraafplaats Hesselingen om 12.15 uur

Dit jaar willen we met elkaar naar onze begraafplaats gaan. Belangstellenden wordt verzocht zich om 12.15 uur te verzamelen bij de ingang van de begraafplaats. Daar zullen we in een korte plechtigheid bidden, lezen, zingen en met wijwater langs de graven gaan. Ook het gerestaureerde Christusbeeld zullen wij met wijwater besprenkelen om het opnieuw in zijn plaats en functie te bevestigen. Er is dan gelegenheid om graflichten te plaatsen bij de graven van onze dierbaren.

U bent allen van harte uitgenodigd!