

Broeders en zusters,

De viering begon vanmorgen met een Boeteviering. Maar heel vaak hoor ik iemand zeggen: “Dat hoeft toch niet zo’n boeteviering, wat voor kwaad doe ik nou?” Bij de meeste mensen leeft deze gedachte.

Twee maal per jaar hebben we in onze kerken een boeteviering. In de Adventstijd en in de Vastentijd. Ik denk dat we in deze tijd waarin we leven, eigenlijk niet goed raad meer weten met ons schuldgevoel en we weten nog minder hoe we er uit moeten komen. Met het kwaad in ons leven is het net als zo vaak met een familieruzie, daarbij weet ook eigenlijk niemand meer hoe het allemaal begon en waarover het allemaal ging.

In ons dagelijks leven gaat er zo vaak iets fout. Hoe vaak en gemakkelijk zeggen we dan: “Sorry, hoor”. Dat is gemakkelijk gezegd, de vergeving wordt snel gevraagd en ook vlot gegeven. We denken er niet meer bij na wat er nou fout ging, wat de oorzaak was om “Sorry, hoor” te zeggen. Een goedkope vergeving zouden we het kunnen noemen. Goedkope vergeving is een onechte vergeving, is eigenlijk geen vergeving. Het is te vergelijken met het in de doofpot stoppen. Het kwade wordt gladgestreken en togedekt, in plaats van blootgelegd.

Broeders en zusters,

bij échte vergeving wordt het kwaad niet togedekt, maar wél blootgelegd. Dat betekent dat we verplicht worden tot zélfonderzoek en moeten gaan inzien wat wij verkeerd hebben gedaan. Dat betekent dat echt berouw aan de basis ligt van de vraag om vergeving. Maar het betekent ook dat degene aan wie kwaad is gedaan serieus moet worden genomen.

Lieve mensen,

maar hoe krijgen we nu vergeving bij God en bij elkaar? Biechten spreekt vele mensen niet meer zo aan. Maar toch..... mensen die na vele jaren niet gebiecht te hebben, weer te biecht gaan, komen tot de conclusie dat hun leven is veranderd en ze voelen zich door de biecht ‘lichter’ en ‘bevrijd’, daardoor staan ze positiever in het leven.

Lieve mensen, broeders en zusters,

ik denk dat we ons zelf meer serieus moeten nemen en dat we ook de ander meer serieus moeten nemen, pas als we onze fouten serieus nemen en de consequenties van ons falen durven nemen, kunnen we weer recht tegenover elkaar komen te staan en recht tegenover God. Dan wordt het binnen in ons, ook echt Pasen.

Amen